

**Don Dolindo, en neapolitansk præst, som døde i helligheds ry, har nedfældet denne lære om hengivelsen til Gud, som Jesus selv havde åbenbaret for ham.**

### **Jesus siger til sjælen:**

Hvorfor lader I jer forurolige og forvirre?  
Overlad Mig omsorgen for jeres sager, og alt vil falde til ro.

I sandhed siger Jeg jer, at enhver sand, blind og total hengivelse til Mig frembringer den virkning, som I ønsker og løser den pinagtige situation.

At hengive sig til Mig betyder ikke: at ængstes, at være foruroliget og fortvivlet for derefter at rette en ophidset bøn til Mig om at stå jer bi.

At hengive sig til Mig betyder: roligt at lukke sjælens øjne og overlade sig til Mig, så at Jeg alene kan bære jer over til den anden bred ligesom sovende børn på moderens arme.

Det, som foruroliger jer, og som skader jer meget, er jeres grublen, jeres grunden, jeres sorger og selvpine i den tro, at I for enhver pris må gøre eller ændre alt selv.

Hvor meget virker Jeg ikke, når sjælen i sine åndelige og materielle fornødenheder henvender sig til Mig, ser på Mig, og idet den siger: **"Sørg Du!"**, lukker øjnene og hviler.

I modtager kun lidt nåde, når I piner jer selv for at modtage den.

I modtager særdeles megen nåde, når jeres bøn er en uforbeholden **"Overgivelse til Mig"**.

I lidelsen beder I om, at Jeg dog måtte tage den fra jer, men at tage den fra jer, som **I** forestiller jer det.....

I henvender jer til Mig, men I vil, at Jeg skal tilpasse Mig jeres ideer; I er som syge, der beder lægen om en kur, og dog selv vil foreskrive den.

Gør ikke således, men bed i stedet, som Jeg har lært jer i Fadervor:" Helliget vorde Dit navn ", det betyder: "Vær forherliget i denne min nød og trængsel!"

"Komme Dit rige", det betyder: "Måtte alt bidrage til Dit rige i os og i verden!"

"Din vilje ske, som i himlen således også på jorden", det vil sige: "Råd Du i dette mit anliggende, som Du synes bedst, både hvad angår vores evige og timelige liv!"

Når I virkelig siger til Mig og også handler derefter: "Ske Din vilje" eller "Sørg Du", griber Jeg ind med hele Min almagt og løser de mest udsigtsløse situationer.

Og når du ser, at ondet bliver værre i stedet for at bedre sig?

Bliv ikke urolig! Luk øjnene og sig tillidsfuldt til Mig: "Ske Din vilje, sørg Du!". Jeg siger dig, at Jeg vil råde, at Jeg vil gribe ind som en læge, og Jeg vil virke et under, hvis det er nødvendigt.

Du ser, at den syges tilstand forværres. Bliv ikke urolig, men luk øjnene og sig: "Sørg Du".

**Jeg siger dig, Jeg vil råde!**

Bekymringen, uroen og det at ville tænke på følgerne af en sag, er imod hengivelsen. Det er ligesom ustyrligheden hos børnene, der forlanger, at moderen skal sørge for deres behov, men som selv vil bestemme og som på den måde med deres ideer og luner forstyrrer moderens arbejde.

Luk øjnene og lad jer bære af nådens strøm.

Luk øjnene og lad Mig arbejde.

Luk øjnene og frigør jeres tanker om fremtiden – ligesom fra en fristelse.

**Hvil i Mig. Tro på Min godhed, og Jeg forsikrer jer ved Min kærlighed, når I med et sådant sindelag siger til Mig: ”Sørg Du!”, da vil Jeg helt og holdent råde jer, trøste, udfri og føre jer.**

Og når Jeg må føre jer en anden vej end den, I synes om, så belærer Jeg jer. Jeg bærer jer på Mine arme, for der findes ingen mere lægende medicin end Min kærligheds indgriben.

Jeg sørger kun, når I lukker øjnene!

I er søvnløse, I vil vurdere alt, efterforske alt, tænke på alt og overlader jer således til de menneskelige kræfter eller endnu værre, til menneskene, idet I sætter jeres lid til deres indgriben.

Det er det, som hindrer Mine ord og hensigter!

Oh, hvor Jeg dog ønsker denne hengivelse fra jer, for at kunne berige jer, og hvor det bedrøver Mig at se jer så forurologet.

Satan tilstræber netop at gøre jer urolige, for at unddrage jer Mit virke, og for at I helt hengiver jer til menneskelige initiativer.

Derfor hav tillid til Mig alene, hvil i Mig, overgiv jer i alt til Mig.

Jeg virker undere i forhold til jeres fulde hengivelse til mig og jeres fuldkomne tillid til Mig.

Jeg skænker nådens skatte, når I befinder jer i fuldstændig fattigdom!

Når I har jeres hjælpemidler, også i det små, eller I søger sådanne, befinder I jer på det naturlige niveau og følger tingenes naturlige forløb, som ofte bliver forstyrret af Satan. Ingen, der drøfter eller overvejer alt, har virket undere, ikke engang blandt helgenerne!

Når du ser, at alt bliver mere og mere kompliceret, sig med sjælens lukkede øjne: ”Jesus, sørg Du!”

Tænk på noget andet, for din forstand er skarp ..., og for dig er det vanskeligt at se ondet og samtidigt at have tillid til Mig.

Giv slip på dig selv. Gør således i alle dine anliggender!

Gør alle på denne måde, og I vil se store, fortsatte og stille undere.

**Jeg vil råde! Jeg forsikrer jer det!**

Bed altid i denne hengivelsens holdning, og I vil have stor fred og megen frugt, også når jeg skænker jer offerets, bodens og kærlighedens nåde, som lidelsen pålægger jer. Forekommer det dig at være umuligt?

Luk dine øjne og sig af hele din sjæl: ”Jesus, sørg DU!”

**Frygt ikke – Jeg råder!**

**Og du vil prise Mit navn, idet du ydmyger dig selv.**

**Dine bønner udvirker ikke så meget som en enkelt akt af tillidsfuld hengivelse.**

**Overvej det nøje!**

**Der findes ingen mere virksom novene end denne:**

**Oh Jesus, jeg hengiver mig til Dig, sørg Du! ”**